

# Helemaal JIJ: Ik geloof niet in mode, wel in de kracht van een eigen stijl

Datum: 30 december 2021 14:12

Laatste update: 30-12-2021 14:16

Door: **Marieke**



Foto: © Lenny Fleuren - Helemaal JIJ.

**Door de jaren heen is de manier waarop we over mode en kleding nadenken aan het veranderen. Al ruim 15 jaar geleden verkocht ik wel eens mijn eigen kleding. Met een wagen vol kledingrekken en wat attributen, een partytent en mijn mooiste items die ik zelf niet meer aandeed, vertrok ik in alle vroegte naar een tweedehands markt ergens in het land. Ik stalde alles netjes uit en zorgde ervoor dat mijn “winkelkje” er tiptop uitzag. Van tevoren had ik alles geprijsd en er was zelfs een paskamer met een enorme spiegel. Het zijn herinneringen waar ik met een glimlach aan terugdenk, want ik had het druk en verkocht heel veel, maar er heerste ook taboe.**

*Door Lenny Fleuren*

Door de jaren heen is er veel veranderd. Onze planeet verdient de aandacht. Dagelijks lezen we over de opwarming van de aarde, er ligt een miljardenakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen. Alles draait om duurzaamheid en consumenten dragen graag en steeds meer en heel bewust een steentje bij. Vandaag de dag ben je trendy en word je bewonderd als je de kunst verstaat om duurzaam hip te zijn. Een mooie bijkomstigheid is dat je geld overhoudt voor andere dingen.

Ik draag graag mooie kleding en laat me zo nu en dan nog wel eens beïnvloeden door trends, maar het liefst draag ik kleding waar ik me goed in voel. Dat hoeft allang niet meer splinternieuw te zijn gekocht, ook een tweedehands gekochte jurk is een nieuwe aanvulling op mijn garderobe. Mijn kasten zijn ook leger omdat ik overbodige spullen sneller weer verkoop. We kennen het allemaal...die impulsieve aankoop, die te groot geworden broek of de jas die toch niet zo handig voor je is op de fiets. Heb je er al eens bij stilgestaan dat jouw miskoop iemand anders topkoop kan worden?

Bij Helemaal JIJ geloven we in de kracht van jouw eigen stijl en dragen we graag bij aan het proces van recyclen. Hier brengen wij vraag en aanbod van mooie tweedehands kleding bij elkaar. Wij laten zien dat het imago van tweedehandskleding veranderd is. Dat het winkelen bij Helemaal JIJ echt verrassend en

leuk kan zijn. Je hebt iets meer tijd nodig om te schatzoeken, want ieder item is uniek, maar je vindt hier kleding die je ergens anders niet tegenkomt en je betaalt een fractie van de nieuwwaarde. Wij zorgen voor een aangename sfeer en een ambiance die alles wegheeft van een modern Italiaans modehuis.

Wie nu denkt dat we alleen exclusieve merken verkopen heeft het helemaal mis. Bij ons vind je alle merken; van een bijzondere HM broek tot een hippe Chanel jas. We hebben een mooie collectie dameskleding, herenkleding, tassen, schoenen en accessoires. Iedere dag wordt de voorraad aangevuld en na 6 weken is de hele collectie veranderd. Het loont om regelmatig binnen te lopen.

Bovendien hangt vanaf april ook mijn eigen collectie in de winkel. Een kleurrijke lijn voor de vrouw die zich graag onderscheid.

### **Verdien euro's met het opruimen van jouw kast**

Gemiddeld heeft een mens 172 kledingstukken in zijn kast waarvan er zo'n 50 niet meer worden gedragen. Sommigen zijn op en kunnen direct in een vuilniszak. Maar die mooie items die er nog als nieuw uitzien, daar maak je anderen blij mee. Van het geld wat je daar mee verdient kan je dan (misschien ook weer tweedehands) een outfit kopen die wel bij je past.

Er zijn al hele mooie items ingebracht want inbrengen kan nu al. Op iedere dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur is de winkel daar voor open. Maar kijk even op onze site [www.helemaaljjj.com](http://www.helemaaljjj.com) naar de voorwaarden. Dan ben je goed voorbereid.

Laten we hopen dat we snel van de lockdown zijn verlost. Van nature ben ik een optimist. Maar ook een realist. We focussen ons op 15 januari, maar wanneer de officiële opening gaat plaatshebben berichten we na de eerstvolgende persconferentie.

Je kunt ons ook volgen op [Instagram](#) en [Facebook](#).

Graag tot ziens bij Helemaal JIJ. Blijf gezond, zorg goed voor je naasten en een hele fijne jaarwisseling.

Lenny

**Helemaal JIJ – Kwartelenmarkt 7 – 5911 HZ Venlo**

